

Van de redactie . . .

Verticaal en horizontaal

Voor u ligt het Pinksternummer van ons parochieblad. Pinksteren is het feest aan het slot van de paastijd. Opstanding, hemelvaart en de komst van de Heilige Geest worden gevierd in een periode van 50 dagen. Het woord Pinksteren komt van het Griekse pentecoste, dat vijftigste betekent: de vijftigste dag na Pasen.

De regelgeving van de bisschoppen m.b.t. het Paastriduüm heeft, ook in onze parochie, veel reactie opgeroepen. Dit resulteerde uiteindelijk in het bezoek van Mgr. de Korte aan onze parochie op woensdag 17 april jl. Hij benoemde daar een tweetal elementen die (o.a.) aanwezig zijn in de viering van de Eucharistie: de relatie tussen Christus en ons als individuele mens, en de relatie tussen ons onderling, de gemeenschap. De eerste noemt hij een verticale relatie, de tweede een horizontale. En hij stelt dat wij als katholieke gelovigen in de Eucharistie de verticale relatie te veel uit het oog hebben verloren. Pinksteren zou je bij uitstek een verticaal feest kunnen noemen; de Geest komt over ons van boven. In de Eucharistieviering met Pinksteren staan we hierbij stil. De verticale gebeurtenis van Pinksteren blijkt wel enorme horizontale gevolgen te hebben: de leerlingen van Jezus treden weer naar buiten en gaan aan de slag. In dit nummer dus veel over het Pinksterfeest.

U treft natuurlijk ook onze vaste rubrieken aan, en berichten van dichtbij en ver weg, zoals een artikel over de geschiedenis van de parochie Hoogeveen in onze rubriek over de kerken in ons samenwerkingsverband, en zelfs bericht over Malawi in Afrika, met foto's.

Namens de redactie wens ik u weer veel leesgenoegen!

Hannie Hofland

N.B.

Vlak vóór het verschijnen van dit blad verscheen er een zgn. professorenmanifest, waarin Nederlandse hoogleraren de noodklok luiden over de ontwikkelingen in de katholieke kerk in Nederland.

Op de site www.professorenmanifest.nl kunt u alles lezen en ook uw steunbetuiging achterlaten.

Van de pastores . . .

Pinksteren

In ons land kennen we een heel bekende gekte. De oranjegekte. Voetbal. Ons Nederlands elftal speelt. En wanneer het weer zo ver is zit een groot deel van Nederland aan de buis gekluisterd, thuis, met vrienden, in de kroeg, in de kantine. Vlaggetjes, oranje T-shirts, versierde huizen, oranje toeters, rood/wit/blauwe hoedjes. De winkels liggen dan vol mee, want de commercie speelt hier graag op in. En al interesseert voetbal je niets, op een of anders manier word je toch besmet met die oranjekoorts. Zo werkt het bij mij tenminste. De overtuigingskracht, het feestgedruis is zo groot. Je moet er wel in meegaan.

De oranjegekte. Er heerst een zekere eensgezindheid, hoewel er natuurlijk altijd mensen zijn die het feest willen verpesten. Mensen uit verschillende wijken, uit verschillende landen verstaan ineens elkaars taal. De gezamenlijke voetbaltaal. En het is één geestdriftig gebeuren.

Je zou bijna jaloers worden en hopen dat ons geloof in Jezus Christus ook zo'n geestdrift teweeg zou brengen. Want wie loopt er nu nog zo uitgebreid warm voor het geloof zou je bijna zeggen? En toch . . .

Ons geloof heeft bergen verzet en verzet ze denk ik nog steeds. Als je bedenkt hoeveel mensen over de hele wereld in God geloven. Als je bedenkt hoeveel er vanuit de kerken op het gebied van scholing, van armenzorg en van ziekenzorg tot stand is gekomen. De basis van onze huidige Nederlandse samenleving is doordrenkt van het christelijke geloof. Blijkbaar kan ook de boodschap van Jezus een bepaalde geestdrift in gang zetten, een eenheid onder mensen brengen. Blijkbaar raken wij soms ook onder de indruk van het feestgedruis, het Geestgedruis van Pinksteren.

Maar wij vinden Pinksteren vaak een ingewikkeld feest. Met Kerstmis weet je tenminste wat je viert; de geboorte van Jezus. Van Pasen kunnen we ook nog wel wat maken. We vieren de opstanding van Jezus, zijn overwinning op de dood. Maar Pinksteren, wat was dat ook al weer? O ja, dat heeft iets met Geest, met wind en vuur te maken. Vreemd eigenlijk dat wij zo weinig op hebben met dat feest. Terwijl Pinksteren eigenlijk heel concreet is, met hele concrete dingen te maken heeft. Het heeft iets wat ander kerkelijke feesten niet direct hebben. Het heeft Geest, geestkracht. En dat is iets wat wij allemaal in ons leven kunnen herkennen.

Je hebt allemaal in je leven wel van die momenten dat je merkt: Goh, wat loopt het lekker in deze groep. We zitten allemaal op dezelfde lijn. Of je merkt dat je wakker wordt geschud, dat de wereld er plotseling anders uitziet, dat de dingen ineens weer aan kunt, dat je aan de slag wilt gaan, dat

je je nek uit wilt steken. Je weet niet waar het vandaan komt, maar het is er, zo maar, ineens. Er zijn momenten in je leven dat je je mateloos kunt verbazen over je eigen moed en zelfvertrouwen, of dat van anderen. Waar komt dat vandaan? Hoe komt dat zo plotseling?

Je bent ineens in staat tot liefde, liefhebben . . . Je ziet naar een donkere periode ineens weer een lichtpuntje . . . Je durft te hopen dat het beter wordt, dat het niet altijd zo blijft . . . Je krijgt weer geloof in de mensen en in de wijde wereld om je heen . . . Je bent verbaasd over je eigen woorden . . . Je wilt je echt gaan inzetten voor mensen die minder hebben dan jij . . . Je wind je op over bezuinigingen van de regering waarbij de zwakken telkens het slachtoffer zijn . . .

Als christenen zeggen wij dan tegen elkaar: Dáár waait de Geest, dáár is geestkracht. De Geest van Pinksteren opent de gesloten deuren en tilt mensen boven zichzelf uit. De Geest roept ons vandaan achter de gesloten deuren, roept ons wakker tot liefde, leven, licht, hoop, geloof, tot een taal van eenheid en vrede.

Het is diezelfde Geest die de leerlingen wakker roept uit hun verstarring, hun angst en wanhoop na de dood van Jezus. Een frisse wind en vurige tongen zorgen ervoor dat de leerlingen hun angst afwerpen en naar buiten treden. Dat zij door alle volken worden verstaan. Dat de taal van liefde, vrede en eenheid, de boodschap van Jezus, van God wordt verstaan. Tot op de dag van vandaag.

Wij zijn niet alleen, horen we met Pinksteren. We hoeven het niet alleen te doen, maar we krijgen telkens weer kracht. Kracht om te dragen wat op onze schouders komt en misschien ook nog wel wat op de schouders van die ander ligt. Het is die Geest van God die ons mensen bijeen houdt, telkens wanneer wij uit elkaar dreigen te vallen. Het is die Geest van God die ons telkens weer in beweging zet als wij vastgelopen zijn, de hoop verloren hebben, blind zijn voor wat er om ons heen gebeurt. Die Geest maakt mensen in staat te zijn wat ze niet van zichzelf gedacht hadden, te doen wat ze gedachte hadden niet te kunnen. Die Geest maakt mensen in staat te leven!

Wat een feest is het dat wij die Geest met Pinksteren mogen ontvangen. Wij hebben dan wel geen oranje om de feestvreugde te verhogen, maar wel rood om onze vurigheid, onze geestkracht te versterken. Rood, kleur van Gods Geest. En ook die kleur brengt heel wat teweeg in mensen, elke dag opnieuw.

Ik wens u en jullie mede namens pastor Józef Okonek van harte een zalig Pinksteren toe.

Pastor Dorenda Gies

Meimaand-Mariamaand:

Avond rond Maria op 23 mei



Op donderdagavond 23 mei is iedereen van harte uitgenodigd voor een avond over Maria.

Deze avond zal ik in het eerste deel iets vertellen over Maria door de eeuwen heen.

Hoe heeft Maria eigenlijk haar vooraanstaande plek gekregen in onze traditie?

Hoe zijn al die dogma's rond Maria ontstaan?

Daarnaast zal ik ook kort ingaan op wat Maria voor vrouwen in de kerk (heeft) betekent.

In het tweede deel van de avond praten we met elkaar over wat Maria in deze tijd voor ons betekent.

Als u wilt mag u ook iets van Maria meenemen dat u dierbaar is.

Tijd: Om 19.30 uur staat de koffie klaar!

Om 20.00 uur begint de avond die duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Plaats: In de voorzaal van de St. Stephanuskerk

Iedereen is van harte welkom!!

Pastor Dorenda Gies

Gesprek met de bisschop . . .

Enige tijd geleden hebben wij een stuk gekregen van het bisdom over de viering van het paastriduüm. In dit stuk wordt dwingend voorgeschreven hoe te handelen met de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. Naar aanleiding hiervan is er een brief gestuurd aan de bisschop door onze parochie. Wij geven hier in aan graag door te willen gaan met de manier van werken, zoals wij die tot nu toe gewend waren. Hierop is er een antwoord gekomen waar we niets mee konden. Daarop is er weer een brief gestuurd, waarin de bisschop gevraagd wordt hier met ons over van gedachten te wisselen. (Deze brieven zijn te vinden op de website van de parochie).

Woensdag 17 april kwam de bisschop, vergezeld door vicaris Wellen, om met ons te discussiëren over de richtlijnen t.a.v. het paastriduüm.

Ruim 100 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de parochie om hierbij te zijn. De bisschop was zichtbaar geraakt door deze opkomst. Piet Maes opende de bijeenkomst met het verzoek aan de bisschop om ons voor te gaan in gebed.



Na dit gebed was er een inleiding van Piet Maes, waarin hij onze bezwaren uitlegt over de gang van zaken. Wij zijn een bloeiende parochiegemeenschap met veel inbreng van de parochianen en samenwerking met omliggende kerken. De huidige manier van werken is er gekomen na een oproep hiertoe van bisschop Möller, een van de voorgangers van Bisschop De Korte. Wij vinden het belangrijk om deel uit te maken van de plaatselijke gemeenschap en willen doorgaan op de ingeslagen weg.

In zijn antwoord geeft bisschop De Korte aan zich gedeeltelijk te kunnen vinden in de woorden van Piet Maes. Zijn brieven waren bedoeld als bemoediging en niet als ontmoediging. Hij heeft gesprekken gehad met alle pastores hierover. Aan de jonge priesters heeft hij gevraagd om elk weekend in drie eucharistievieringen voor te gaan. Waar dit niet kan zijn ook andere vormen toegestaan. Hij denkt dat men het verschil niet goed ziet tussen een woorddienst met communie en een eucharistieviering. In een eucharistieviering is Christus aanwezig met het nemen van het brood, danken, breken en uitdelen. In een woorddienst met communie is alleen het laatste onderdeel aanwezig. Dit is dus geen vervanging.

Hij legt uit waarom, vooral bij het pastriduüm, het erg belangrijk is om dit door een priester te laten doen. Deze drie diensten horen bij elkaar.

De bisschoppen willen ons terugbrengen naar de wereldkerk. Het gedoogbeleid moet teruggebracht worden. De huidige situatie is eigenlijk niet toegestaan.

Daarna komt een discussie op gang, waarin enkele mensen aangaven graag meer eucharistievieringen te willen en een aantal de huidige situatie wil handhaven. Rond Pasen was één op de drie diensten een eucharistieviering. Normaal ligt dit aantal anders. De verdeling wordt gedaan door de pastores. Thans zijn er maar 30 priesters op 85 kerken. De tendens is dat er steeds minder priesters komen. Ook het aantal gelovigen neemt gestaag af. De bisschop geeft aan zich meer zorgen te maken over de afname van het aantal gelovigen dan de afname van het aantal priesters.

Er wordt aangegeven dat we liever zien dat het bisdom de vitaliteit van de parochies stimuleert dan deze tegen te werken.

De bisschop geeft aan dat er voor de normale zondagen niets hoeft te veranderen, alléén bij het pastriduüm. Hij begrijpt daarom onze zorgen niet. Hij is niet zo weg van de kwaliteit van de katholieke beleving. Men heeft geen levende relatie met Christus.

Piet Maes vraagt of wel gekeken is naar voldoende draagvlak bij de achterban. Dit draagvlak is er in ieder geval niet t.a.v. het paastriduüm. Een van de aanwezigen vindt het jammer dat de bisschop blijkbaar er van uitgaat dat wij het verschil niet zien tussen een woorddienst en een eucharistieviering. Op het einde van de bijeenkomst geeft de bisschop prijs hoe het werkelijk gaat t.a.v. de inspraak van de pastores. De pastores mogen wel opmerkingen maken maar zijn verplicht om het beleid van de bisschoppen solidair uit te voeren.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een verhaal over de zeven kleuren van de dauwdruppel. Hoe je de waarheid ziet hangt af van de plaats waar je staat. Je hebt daarom andere mensen nodig om te komen tot de volle waarheid.

André van Belkom

Ps. Dit is mijn weergave van deze bijeenkomst

Kroniek . . .

Doopviering in onze parochies

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij het Interparochieel secretariaat (info@rkparochies.nl), of telefonisch (0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke parochies wordt gedoopt.

10 JAAR



KINDERKOOR
DE STEPHANNOOTJES

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2013 FEEST IN ONZE KERK

Professorenmanifest . . .

E-mailbericht aan alle parochies en lokale geloofsgemeenschappen van Nederland

Verzonden op 18 April 2013

Zeer gewaardeerde medegelovigen,

Met dit bericht aan u willen wij, verontruste hoogleraren en bestuurders tot uitdrukking brengen hoe bezorgd wij zijn over de ontwikkelingen in de Nederlandse Kerkprovincie en de gevolgen daarvan voor het voortbestaan van vitale lokale geloofsgemeenschappen. Daarnaast willen wij u vragen om uw betrokkenheid daarbij en uw mening daarover aan ons kenbaar te maken, zodat wij onze krachten kunnen bundelen.

Het gaat niet goed met de katholieke kerk in de westerse wereld en dat geldt zeker ook voor de katholieke kerk in ons land. Het is uitermate zorgwekkend dat zeker ook onder praktiserende gelovigen een toenemende mate van vervreemding waarneembaar is. Het episcopaat voert een beleid dat contraproductief is en dat het voortbestaan van nog bloeiende geloofsgemeenschappen ernstig bedreigt.

Individuele pogingen van leken tot overleg met het episcopaat worden afgeweerd of leiden tot niets. Op vele plaatsen groeit de onvrede met deze situatie en beginnen samenwerkingsverbanden van gelijkgezinden te ontstaan. Dat is een verheugend teken van leven en van goed begrepen eigen verantwoordelijkheid: vernieuwing vanuit de basis heeft vaker tot doorslaggevende veranderingen geleid.

Wij zijn van mening dat wij als katholieke hoogleraren en bestuurders daarbij een actieve bijdrage en steun kunnen en moeten bieden en niet als toeschouwers aan de zijlijn kunnen blijven staan. Dat overwegende hebben wij in een notitie een aantal uitgangspunten geformuleerd die van wezenlijk belang zijn voor de levensvatbaarheid van de lokale geloofsgemeenschappen, dus voor de toekomst van de Nederlandse kerkprovincie. Aan deze notitie 'De uitholling van geloofsgemeenschappen in de katholieke kerk' (zie website) hebben in een eerste ronde reeds meer dan vijftientig hoogleraren hun steun betuigd.

Wij nemen dit initiatief omdat wij beseffen hoe moeilijk uw positie in dezen is. Wij willen u bemoedigen en helpen in het bepalen van een eigen standpunt. Wij moeten de handen ineen slaan en de krachten bundelen omdat het gaat om de toekomst van onze kerk. Wanneer u onze visie deelt dan kunt u dat aan ons kenbaar maken via ons steunbetuigingsformulier (zie website).

Ook als u met ons van gedachten wilt wisselen over onze visie dan zijn wij daartoe graag bereid. U kunt ons bereiken via dit e-mailadres: coordinator@professorenmanifest.nl.

Wij hebben vandaag ons initiatief in de publiciteit gebracht. (zie website)

Met vriendelijke groet,

Dr. J.G. van Baal, prof.dr. C.G.M.I. Baeten, prof.dr. T.J.M. van Els, prof.dr. A.J.A. Felling, prof.dr. V. Feron, prof.dr. A.Th.G. van Gennep, prof.dr. L.M.G. van Golde, prof.dr. H.J.Th. Goos, drs. A.J. de Groot, prof.dr. W.H.L. Hoefnagels, prof.dr. W.P.M. Hoekstra, prof.dr. P.G. van Hooijdonk, prof.mr. E.H. Hondius, prof.dr. J.J.M. Hooymans, prof.dr. J.A.J.P. Janssen, prof.mr. E.C.M. Jurgens, prof.dr. E.E. Keunen, prof.dr. M.F. Kramer, prof.dr. Th.C. de Kruijf, prof.dr. P.J.A. Nissen, prof.mr. N.C. van Oostrom-Streep, prof.dr. J.W.M. Osse, prof.dr. P.G.J.M. Raedts, prof.dr. J.J. Roord, prof.dr. N. Schweitzer, prof.dr. J.B.J. Soons, dr. Th.H.J. Stoelinga, prof.dr. J.W. Stoop, dr. J.G.F. Veldhuis, prof.dr. J.A.M. Winnubst, prof.dr. W.H.G. Wolters, prof.dr. H.A.B. Wösten, prof.dr. B.J.M. Zegers

P.S. Deze notitie hebben wij met een begeleidende brief ter informatie toegezonden aan de zetelbisschoppen van de Nederlandse kerkprovincie en aan de nuntius van de H. Stoel.

De website waarnaar verwezen wordt is www.professorenmanifest.nl

Van het bestuur . . .

Collecteopbrengsten:

Datum	1e	2e	Bijzondere 2e collecte
24/2	62,40	79,04	Vastenactie Honduras
3/3	89,05	126,11	Vastenactie Honduras
10/3	96,52	104,78	Vastenactie Honduras
17/3	87,15	87,27	Vastenactie Honduras
24/3	185,37	269,34	Vastenactie Honduras

De 1e collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2e collecte t.b.v. de liturgische benodigdheden, tenzij er een speciale collecte voor een goed doel is

Collectedoelen komende periode:

21 april	Roepingenzondag	Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen/Leeuwarden
19 mei	Pinksteren	Nederlandse Missionarissen

Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen/Leeuwarden

Het bisdom Groningen-Leeuwarden kent momenteel 7 priesterstudenten.

Remco Hoogma (Bolsward 1987) is dit jaar begonnen met zijn studie aan de School of Catholic Theology in Utrecht en Tilburg. Over zijn roeping tot het priesterschap zegt Remco: 'Tijdens mijn eerdere studies kwam ik tot de conclusie dat in die werkvelden uiteindelijk niet mijn roeping lag. Daar achter komen is een innerlijk proces dat tijd vraagt.' 'Ik ben gelukkig met de keuze die ik nu gemaakt heb. Ik voel me thuis op de opleiding en ben blij met de openheid die daar heerst. In de toekomst wil ik nog meer dan nu een instrument van de Heer zijn. Zijn Woord verkondigen en zo dienstbaar zijn voor de parochiegemeenschap.'

Steun onze missionarissen!

Elke dag zetten onze missionarissen zich in voor kwetsbare mensen, ver weg. Uit het oog, maar niet uit het hart: wij in Nederland staan als een grote familie achter hen!

Help de missionaire traditie voort te zetten

Missionarissen geven veel en vragen weinig. Maar ze hebben wel kosten van welzijn of werk. De WNM ondersteunt de missionarissen. Ook maakt de WNM de uitzending van missionair werkers mogelijk. Zo zetten we samen de missionaire traditie voort. De missionarissen daar. En wij allen hier.

Opbrengst Vastenactie: € 974,23

Collecten, etc € 800,80

Mgr. Niermanschool € 173,43

Pinksteren met de Stephannootjes



In het spiegelverhaal van de paasochtendviering (Kikker en vogel) hoorden we dat na de dood en het afscheid van de vogel het leven voor de dieren weer doorgaat.

Met deze viering in ons geheugen bereiden wij ons voor op de eucharistieviering van Pinksteren waarbij ons kinderkoor wederom zal zingen.

God stuurt ons de Heilige Geest als Helper om door te kunnen gaan.

Met behulp van de zeven vlammen zullen we met Pinksteren praten over de gaven van die Heilige Geest.

We hopen dat we met een beetje kracht van die Helper verder mogen gaan.

Onze kerken . . .

De wording van de parochie in Hoogeveen

In 1904 Anno Domini werd in Hoogeveen een klooster gebouwd.

Tot 1957 hebben de paters Carmelieten het klooster bewoond.

In ons land werden de Carmelieten ook wel Onze Lieve Vrouwebroeders genoemd.

De toenmalige Aartsbisschop van Utrecht, Monseigneur Henricus van de Wetering bepaalde dat met ingang van 7 mei 1905 Hoogeveen een zelfstandige parochie zou worden.

De titel, de naam van onze parochie werd onze Lieve Vrouwe Visitatie.

De katholieke gelovigen uit onze woonplaats en omstreken waren niet langer als schapen zonder Herder. Maar de kloosterlingen vertrokken naar Emmen.

Klooster en kapel werden pastorie en parochiekerk. Pastoor J. Swart werd de nieuwe pastor tot najaar 1974. Hij gaf dus ook leiding aan de parochie in de oorlogsjaren.

De bejaarden uit huize Beatrix, dat door de bezetter gevorderd was, kregen onderdak in het klooster.

De kloosterlingen vertrokken, maar drie van hen mochten met de pastoor blijven. Was het klooster verboden gebied voor meisjes en vrouwen, in deze moeilijke jaren werd het gehele klooster ook voor hen toegankelijk. Toen onze oosterburen weer naar huis waren gegaan kwam er een nieuwe tijd met nieuwe mogelijkheden.

Een nieuw kerkgebouw, de huidige kerk werd op 16 juli 1963 in gebruik genomen.

Vanaf 1974 tot in 1997 was pastoor J. Jenniskens onze pastor. De parochie groeide en bloeide.

Toen hij met emeritaat was gegaan nam in 1999 pastoor K. Tolboom zijn taak over tot in 2009. Hij vertrok naar Assen en wij bleven niet lang zonder een pastor.

Onze nieuwe herder en leraar is, pastor J. Okonek.

De vreugdevolle vieringen, ook door de week, dragen er aan bij dat we met elkaar een mooie parochie vormen.

Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

Hemelvaart (donderdag 9 mei)

Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke, niet-aardse werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk verbonden met de hemelse werkelijkheid.

Met Pasen viert de Kerk dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Op Paaszondag begint een vijftigdaagse Paastijd. Het is een blijde tijd, waarin de vreugde om de overwinning op de dood door blijft klinken. De Paastijd mondt na zeven weken uit in Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Op de veertigste dag in de Paastijd viert de Kerk het feest van Hemelvaart. Hemelvaart valt altijd op een donderdag.

‘Hemelvaart’ betekent letterlijk ‘opgang (‘vaart’) naar de hemel’. De Hemel is in de Bijbel een beeld voor de ‘goddelijke werkelijkheid’. Met Hemelvaart, zo leert de Kerk, wordt Christus opgenomen in die goddelijke, niet-aardse werkelijkheid, waar de wetten van tijd en ruimte niet gelden. (bron: katholiek Nederland)

Pinksteren (zondag 19 mei)

Op zondag 19 mei vieren we Pinksteren. Ook dit feest heeft een geschiedenis doorgemaakt. Pinksteren was voor de mensen van het Eerste Verbond een dankfeest, het feest van de oogst. Het hing nauw samen met het feest van de ongedesemde broden aan het begin van de gerstoogst.

Vijftig dagen daarna werd het ‘Wekenfeest’ gevierd aan het eind van de graanoogst. In de joodse traditie maakte de dank voor de oogst plaats voor de gedachtenis aan de gebeurtenis dat God aan Mozes de Wet gaf, de bezegeling van de bevrijding van de slavernij in Egypte. Op Pinksteren vernieuwde het godsvolk zijn verbond met God.

De kerk heeft bij deze overlevering aangeknoopt en viert nu nog op de vijftigste dag na Pasen de voltooiing en bevestiging van de verrijzenis van Jezus, zijn verheerlijking bij de Vader en zijn voortdurende tegenwoordigheid door het werken van de heilige Geest.

Pinksteractie (van 9 tot en met 19 mei)

Deze collecteperiode is ten bate van de Week van de Nederlandse Missionaris en heeft als thema ‘help de missionaire traditie voort te zetten.’

We vragen om steun voor onze missionarissen. Die is onmisbaar voor hen die zich wegcijferen voor vluchtelingen en andere kwetsbare medemensen. Met uw bijdrage zetten we samen de missionaire traditie voort.

Wijwaterbakjes

Rond Pinksteren wordt de vitrine in de kerk ingericht met wijwaterbakjes. Iedereen die in het bezit is van één of meerdere wijwaterbakjes en die tijdelijk ter beschikking wil stellen, wordt verzocht om ze op zondag 5 mei of zondag 12 mei mee te nemen en aan de koster te geven. Zij zorgen ervoor dat ze de komende tijd in de vitrine worden tentoongesteld.

Sacramentsdag (zondag 2 juni)

Sacramentsdag valt op de tweede donderdag na Pinksteren. Sacramentszondag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Rooms-katholieke Kerk voor de geconsacreerde hostie bestaat, wordt op deze feestdag benadrukt.

Het is dus zeer gepast dat de eerste communicanten op deze dag hun eerste heilige communie ontvangen. Elders in het parochieblad meer hierover.

Namens de werkgroep Liturgie wens ik u inspirerende vieringen toe.

Taco Hofland.

Werkgroep Contactpersonen

Hieronder staan de namen vermeld van de contactpersonen en hun wijk. Nu is hier een verandering in gekomen. Erna Smid uit Havelte/Uffelte heeft haar contactwerk helaas moeten opzeggen door te drukke werkzaamheden. We zijn Erna bijzonder dankbaar voor al het goede werk gedaan voor onze parochie. Helaas hebben we nog geen nieuwe contactpersoon kunnen vinden voor Havelte/Uffelte. Mocht u toch met iemand contact willen hebben, dan kunt u bellen naar F. Huser in Ruinerwold of iemand anders van de lijst.

Als u denkt dit fijne contactwerk in de Wijk Havelte/Uffelte van Erna over te kunnen nemen, belt u dan gerust naar F. Huser of iemand anders van de lijst.

Wij geven u graag de nodige informatie.

Koedijkslanden	A. Hertsenberg	0522 256694
	B. Flederus	259701
	M. Faber	241791
	A. van Dijk	260650
Bergierslanden	M. Faber	241791
Oosterboer-Ezingebuurt	A. van Houten	262603
Haveltermade	A. Schobben	263198
	M. J. Westra	252766
Centrum	J. Knape	259726
	M. Mentink	256852
	T. Withaar	244383
Wanneperveen	M. Leeuw	281473
De Wijk-Koekange	D. Helmich	443195
Staphorst	B. Boldewijn	463035
Nijeveen	S. Evers	491988
	M. Schiphouwer	491194
Havelte-Uffelte		
Ruinerwold	F. Huser	481550
Reggersoord-Schiphorst	A. Pragt	253909

75 000 tomaten voor Maldeco . . .

Hartverwarmend. Anders kan ik het niet omschrijven. Sinds ik op mezelf ben gaan wonen ben ik niet trouw elke week naar de kerk gekomen. Toch werd ik met open armen terug ‘thuis’ ontvangen in de St. Stephanus parochie tijdens de afgelopen adventstijd.

Door de handen ineen te slaan werd meer dan anderhalf duizend euro opgehaald voor de parochie van mijn vriendin Victoria Kingstone in Malawi. Een parochie in een bijzonder land, die al meer dan eens ‘onze zuster parochie in Afrika’ genoemd werd.

Ik was hierdoor diep geroerd. Niet alleen door het indrukwekkende geldbedrag, maar misschien nog wel meer door de persoonlijke reacties van de parochianen rondom de advents- en kerstdiensten in onze kerk.

Ik belde Victoria op de verjaardag van haar moeder om haar het eindbedrag van de actie te vertellen. Ze was juist bezig het uitgebreide verjaardagsmaal voor te bereiden. Het was feest. Want het komt niet elke dag voor dat er iemand haar 70e levensjaar mag halen.



Sfeerimpressie kruistocht in Malawiaans landschap.



Ohatana maakt de trappen van de kerk schoon voor Pasen.

Malawi is immers een land met een gemiddelde levensverwachting van 44 jaar voor mannen en 51 jaar voor vrouwen en van de 1000 levend geboren kinderen sterven er 83 voordat zij de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt (uit: statistiek World Health Organization).

Het bedrag van 744.855,35 Malawi kwacha's voor de Koche Paris parochie in Maldeco. Voor 10 kwacha kun je een tomaat kopen. Victoria gelooft haar oren niet. Ze rent door het gat in de schutting naar het aangrenzende huis om haar ouders het goede nieuws te vertellen. Nu was het dubbel feest!

Anderhalf duizend euro is niet niks. Graag zou ik nu een stuk schrijven met daarbij de foto's van het toiletgebouw bij de kerk in Malawi waar het allemaal om te doen was. Ik vond het echter belangrijk om te zorgen dat het geld op een veilige manier op de juiste plaats terecht zou komen. En dat is in Malawi nog geen eenvoudige opgave.

Om internationaal geld over te kunnen maken is een IBAN en een BIC vereist. In het dorpje van Victoria zit geen bank en zij kent enkel het rekeningnummer van de kerk. Eerst moest ik haar telefonisch uitleggen hoe internet bankieren werkt en daarna wat een IBAN en een BIC eigenlijk voor nummers zijn. Allemaal vrij abstracte 'eerste wereld' begrippen en

concepten. Victoria reisde al verschillende malen naar de plaatsen in Malawi waar banken zitten.

Toen ik er reisde pinde ik altijd het maximum bedrag, want de volgende pinautomaat kon wel twee dagen reizen zijn en was soms ook nog eens buiten werking. ‘Naar de bank gaan’ gaat dus niet op een verloren uurtje op je vrije zaterdag, zoals in Nederland. Maar zelfs bij de verschillende banken kostte het Victoria veel moeite om het verhaal van de IBAN en BIC duidelijk te maken.

Samen met André Klaassen en Victoria Kingstone zal ik erop toezien dat er op een goede manier met jullie gaven omgesprongen wordt. Ik wil jullie nogmaals hartelijk danken, mede namens Victoria en haar parochie in Maldeco.

Ze stuurde me met Pasen een foto van haar dochter Ohatana die – net als mamma – helpt de kerk te boenen voor de aanstaande vieringen. En ze stuurde me foto’s van de kruistocht die de parochianen in Maldeco op Goede Vrijdag hebben gelopen.

Ik vind het roerend om te zien hoe trots ze zijn om hun geloof uit te mogen dragen.

Ik houd u op de hoogte,
Annet Hofland

St Stephanusparochie . . .

Jongerencatechese – Nieuwe groep

Zit jij in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs, lees dan even dit bericht!

Op 23 april hebben jongeren zoals jij samen met hun ouders een informatiebijeenkomst gehad over de jongerencatechese. We willen jullie meer leren over het geloof en wat je daar anno 2013 mee kunt. Op een leuke manier gaan we bezig met thema's als vriendschap, bidden, geloven en andere dingen die jou bezig houden.

We starten met de groep op zondag 26 mei a.s.

Heb jij nog geen uitnodiging gehad en wil je wel meedoen? Meld je dan aan bij het InterParochieel Secretariaat of door een mail te sturen naar anoukhelmich@gmail.com.

Tot gauw! Pastor Gies, Anouk Helmich en Sabine Wijffes.

Eerste Heilige Communie

Twee weken na Pinksteren is op 2 juni de grote dag voor de eerste communicanten.

Emanuel, Manon, Nadine, Jelle en Gerdien

zullen voor het eerst bij Jezus aan Tafel gaan.

Toevallig valt deze viering dit jaar op Sacramentsdag.

De lezing van die dag gaat over het verhaal van de vijf broden en twee vissen. Een prachtig verhaal waarin Jezus God dankt en het brood en de vissen verdeelt onder de grote schare mensen. Dit verhaal wordt dan ook in het nieuwe catechese materiaal aan de kinderen verteld. Een goede basis voor een mooie en waardevolle viering voor iedereen.

Uiteraard zal ons kinderkoor De Stephannootjes de muzikale omlijsting verzorgen.

Pelgrimstocht naar Kevelaer . . .

KEVELAER “ZWOLLE EN OMSTREKEN”

13- en 14 augustus 2013

Dit jaar is de bedevaart naar Kevelaer van de afdeling Zwolle en Omstreken, waartoe Kampen, IJsselmuiden, Boerhaar, Wijhe, Olst, Boskamp, Deventer (5 locaties), Colmschate, Lettele, De Worp, en met ingang van dit jaar eveneens Steenwijk, Steenwijkerwold, Vollenhove, Kuinre en Oldemarkt (de H. Christoffelparochie), ook behoren, op dinsdag 13- en woensdag 14 augustus a.s.

Ook stellen wij Meppel, Hoozevee en Beilen (H. Stephanusparochie) in staat zich bij ons aan te sluiten.

De pelgrims van de Christoffel- en de Stephanusparochie kunnen of wel in Steenwijk of wel in Steenwijkerwold in de bus opstappen.

Het thema van dit jaar is: “In geloof gaan wij onze weg”.

Dit is ontleend aan 2 Korintië 5.7. In de nieuwste vertaling staat er: “We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat is nog niet zichtbaar.”.

Wellicht moeten wij – met name in deze tijd - ook vertrouwen hebben op datgene wat komen gaat en nog niet zichtbaar is..!?

Het thema komt treffend overeen met de verering van de Moeder Gods als “Troosteres der Bedroefden”. Wanneer we als pelgrim naar Kevelaer onderweg zijn gegaan, maakt het kleine bedevaartsprentje ons dit bewust: hier in Kevelaer mogen we alles bij Maria neerleggen, in een gelovig weten dat dit alles bij haar op de goede plaats zal zijn. Bij haar ondervinden we houvast en sterkte, we worden opgericht en bemoedigd. Bij haar kan onze ziel bijtanken. Moge dat steeds de ervaring van het pelgrimeren zijn. Maar naast “het devote”, wat uiteraard gekoppeld is aan een deelname aan pelgrimsdagen, zijn het daarnaast evengoed ook twee hele gezellige dagen in Kevelaer!!

Als u mee wilt gaan, houdt dan deze dagen vrij!

De buskosten zijn € 37,50 (in deze prijs zijn begrepen de kosten voor 2 kopjes koffie/thee met een plak cake, te nuttigen op de heenreis). De trouwe pelgrims zullen hebben bemerkt dat de kosten ietwat verhoogd zijn, maar daaraan konden we niet meer ontkomen. Dit bedrag kunt u overmaken naar rekening nummer 3465194 ten name Broederschap Kevelaer Zwolle en Omstreken.

Binnenkort wordt het inschrijfformulier weer verzonden naar de pelgrims die vorig jaar ook zijn mee geweest. Degenen die voor het eerst mee gaan krijgen een inschrijfformulier toegezonden na aanmelding zoals hieronder is vermeld.

Let wel: de betaling is tezamen met de inlevering van het inschrijfformulier de bevestiging van uw deelname.

De kosten voor overnachting en de te nuttigen maaltijden (zowel in het Priesterhuis als wel in een hotel) liggen tussen de € 60,-- en € 70,-- .

Ten aanzien van de overnachting (en dus ook de maaltijden) kunnen wij u het volgende meedelen: in principe zullen degenen die afgelopen jaar in het Priesterhuis hebben kunnen overnachten ook dit jaar hier weer gebruik van kunnen maken, doch een zekerheid is dit niet! Alle anderen zullen zeer waarschijnlijk in een hotel worden ondergebracht, welke de Broederschap voor u kan regelen.

Het is noodzakelijk in het bezit te zijn van een geldig paspoort dan wel een Europees identiteitsbewijs. Tevens dient u zelf voor een (eventuele) verzekering zorg te dragen.

U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij één van de onderstaande contactpersonen. Na invulling van het formulier kunt u dat inleveren bij dezelfde contactpersoon, te weten:

voor Kampen en IJsselmuiden bij Corrie en Martien Evers, Buiten Nieuwstraat 94, 8261 AX Kampen, tel. 038-3318924 / 06-12052824, e-mailadres: martienevers@home.nl,

voor Wijhe, Boerhaar, Olst, Boskamp, Deventer (5 locaties), Colmschate, Lettele, De Worp: bij Rikie Nijkamp, Nieuwstraat 13, 8131 CG Wijhe, tel. 0570-5225 21, e-mailadres: nijkamp-wiggers@home.nl,

en voor alle overige plaatsen bij Nardy Bleeker, Jacob van Neckstraat 232, 8023 XX Zwolle, tel. 038-4650858 / 06-16033360, e-mailadres: nardy.bleeker@gmail.com

Wij wensen u en ons een goede maar tevens ook een gezellige bedevaartsreis toe!

Indien u eerst wat meer informatie wilt hebben: achter in de kerken zal één der dagen een brochure worden neergelegd, welke u gratis mee kunt nemen.

De gezamenlijke broedermeesters

Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)

Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.

Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor Gies

Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.

Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Contactpersoon onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw

John Pragt, L.O.-laan 4, 7943 CW Meppel, 0522-253909

Beheerders kerkgebouw

Herman Knape, Tweeloo 13, 7942 AV Meppel, 0522-259726

Piet Lakerveld, Heerengracht 7c, 7941 JH Meppel, 0522-261490

Beheerder van de begraafplaats “Hesselingen”

Jan Faber, Luzernevlinder 60 7943 TE Meppel, 0522-241791

Het volgende Stephanusvuur komt uit op 26 juni.

Voor het nummer “Vakantie” van het Stephanusvuur jaargang 58-4 moeten de bijdragen vóór 19 juni bij de redactie zijn.

De geldigheid van dit blad loopt van 26 juni tot 28 augustus.